



ROUW RONDOM

april 2026

ES
de
PG



Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken

zondag 12 april	10:00 uur	ds. Ellie Boot + Jantine Dijkstra/Verhaal uit de zaal Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad/Vakantietassen en BRIES
zondag 19 april	10:00 uur	ds. Dick van Arkel, Leusden Collecten: Stichting Moederzorg en Beeld en Geluid
zondag 26 april	10:00 uur	ds. Ellie Boot/HA Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud orgel en piano
zondag 03 mei	10:00 uu	ds. Gert Landman, De Bilt Collecten: Eigen diaconie en Jeugd- en jongerenwerk
zondag 10 mei	10:00 uur	ds. Oane Reitsma, Hilversum Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad/Vakantietassen en Onderhoud gebouw

Agenda activiteiten

dinsdag 14 april	20:00 uur	Kleine kerkenraad
woensdag 15 april	13:30 uur 20:00 uur	Inlopmiddag College van diakenen
woensdag 29 april	13:30 uur	Inlopmiddag
woensdag 13 mei	13:30 uur	Inlopmiddag
donderdag 21 mei	20:00 uur	Grote kerkenraad
woensdag 27 mei	13:30 uur 20:00 uur	Inlopmiddag College van kerkrentmeesters
dinsdag 02 juni	20:00 uur	College van diakenen
woensdag 10 juni	13:30 uur	Inlopmiddag



Het Levengevend Licht van Pasen

Als onze ogen vangen zonnestralen,
bezien we alles 'met vernieuwde ogen',
het zonlicht heeft dat wonderlijk vermogen.
De lente in haar prille pracht wil pralen,

na winter grauw met geur en kleur onthalen,
frequent schenkt z'ogenschone regenbogen,
zo doet ze onze vreugde reeds verhogen
voor Pasen, die ons 't voorjaar door doet stralen.

Het paasfeest is het grootste lentefeest,
de viering van de Opstanding van 't Licht,
Hij die van dood bevrijd heeft onze geest.

Zo 't zonlicht oplicht Gods natuur, is 't Licht
dat Levengevend Zonnelicht geweest,
dat ons heeft opgewekt, vernieuwd ons zicht.

Pricilla Laneuze

Kerkdienst en liturgie

Verhaal uit de zaal – zondag 12 april

Toen ik Jantine Dijkstra vroeg of zij een keer het ‘verhaal uit de zaal’ zou willen doen, zei ze spontaan ja. Ieder mens heeft een verhaal, we hebben allemaal onze geschiedenis met geloof. Maar het is een behoorlijke klus om daar de goede woorden voor te vinden en het vraagt flink wat moed om ze voor te dragen. Jantine is als dichter vertrouwd met het zoeken naar woorden en spelen met taal. Ze schreef haar eigen motivatie om haar verhaal te doen; die is elders in dit kerkblad te lezen. Op deze tweede zondag van Pasen zal ze ons dit verhaal vertellen.

Aansluitend aan de kerkdienst: bijeenkomst Grace Care en brunch met jonge Eshofleden

Op zondag 12 april gebeurt er nog meer. Na afloop van de kerkdienst zijn we uitgenodigd voor een update over Grace Home, het weeshuis in New Delhi van pastor John en zijn echtgenote Annie. Gerwin en Zeger Duine zijn kort geleden bij hen geweest en vertellen over het huidige reilen en zeilen van het huis. Ook is het nu 12,5 jaar geleden dat de Stichting Grace Care Nederland werd opgericht, een jubileum om te gedenken!

Hierna, om ongeveer 12.30 uur, zal er een bijeenkomst zijn van jonge Eshofleden. Alle jonge mensen tussen 23 en 33 jaar zijn van harte hiervoor uitgenodigd. (Heb je je nog niet aangemeld? Doe het gauw via een mail naar ngvla20@gmail.com.) Misschien ken je elkaar nog van de basiscatechese of van het diaconaal project Grace Home; misschien ook wordt het wel een ontmoeting met nieuwe mensen. We eten samen aan de mooie tafel bij de keuken, door Hans van Eck en Wilma de Lange gemaakt van de banken die vroeger rond de kuil in de kerkzaal hingen. En we denken na over vragen als: wat kan de Eshof voor jou betekenen?

Ellie Boot

Eshof Cultureel



Voxtet

21 maart kwam Voxtet voor een tweede keer naar De Eshof. Bijna 80 bezoekers genoten van het prachtige concert wat Voxtet gaf, samen met Cees Willem van Vliet aan de piano. Op **9 mei** staat een volgend concert gepland; we hopen weer op een gezellige volle zaal.

Expositie Kunstpalet

Van 9 tot en met 12 april is het Kunstpalet033. Een kunst-route door het hele ‘033-gebied’. De Eshof stelt in samenwerking met Kunstcentrum Collage haar deuren open voor bezoekers. Docenten en leerlingen van Collage laten zowel in De Eshof als op de locatie van Kunstcentrum Collage hun werk zien. Dit betreft glaswerk, beeldhouwwerk en verschillende schilder- en tekenvormen. Enkele van de kunstenaars heeft u eerder langs zien komen tijdens ‘Kunst uit het dorp’. Tijden: van 12.00 – 17.00 uur

LET OP: De Eshof is vanwege een besloten bijeenkomst op zaterdagmiddag gesloten

Adres Kunstcentrum Collage: Zuiderinslag 4b, Hoevelaken



Koor PITCH

Zaterdag 9 mei - 16.00 uur. Zaal open: 15.30 uur
Dit gemengde koor bestaat uit ongeveer twintig 'jonge' zangers en zangeressen en brengt een gevarieerd repertoire. U hoort muziek uit de lichte muziek, maar ook enkele klassieke werken. Het koor is ooit ontstaan uit oud-leden van het Kinderen voor Kinderen-koor en staat onder de bezielende leiding van Edwin Schimscheimer. Tijdens het concert worden ook enkele van zijn eigen arrangementen uitgevoerd. Het belooft een vrolijk en inspirerend middagconcert te worden. Koffie/thee staat voor u klaar. Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.



Verhaal uit de zaal



Jantine Dijkstra

Op 12 april zal ik mijn ‘Verhaal uit de zaal’ met jullie delen. Ik vind het een eer dat ik dat mag doen. Nu ik deze handschoenen heb opgepakt, zal ik jullie wat over mijzelf vertellen zodat jullie weten wie daar straks op die preekstoel staat.

Op 11 november 1961, inderdaad 11-11, werd ik geboren in Assendorp, een wijk naast het spoor in Zwolle. Ik was de tweede van 3 meisjes in een Gereformeerd Synodaal gezin. Mijn moeder zorgde liefdevol voor ons en mijn vader had een mooie baan bij de Landinrichtingsdienst, maar was daarnaast uitvinder en kunstschilder. Een fijn en warm nest. Eigenlijk waren we ook heel braaf. Op zondag naar de kerk in zondagse kleren, in een grote hoge koude preekschuur betimmerd met donker hout en de dominee op een preekstoel die in de hemel zweefde. Eindeloos heb ik de ramen geteld. De basisschool was een School met den Bijbel. Alles in mijn leven was doordrenkt met geloof. Er mocht ook veel niet wat de katholieke kinderen aan de overkant van de straat wel mochten: zondags naar het zwembad, ijsjes op de dag des Heeren, en huiswerk maken - ‘Zondagssteek houdt geen week.’ Ik werd in de loop van mijn kindertijd steeds banger voor die grote strenge God met al zijn regeltjes. Op het koude zeil zat ik op mijn knietjes voor het bed te zingen: ‘Schoon mijn zonden velen zijn, maak om Jezus wil mij rein.’ Ach toch... Op mijn 20ste deed ik belijdenis. Dominee Kappers was voor zijn tijd erg vrijzinnig en daarom wilde ik bij hem wel belijdenis doen. Geloven dat er ‘iets’ was, was voor hem meer dan genoeg. ‘Alles van boven komt van beneden’, leerde ik toen. Een geweldige vent. Hij haalde een beetje angst voor God bij mij weg.

Op de HBO-V ben ik opgeleid tot verpleegkundige. Wat vond ik het heerlijk om zondags in het ziekenhuis te mogen werken. Dan was ik in de week lekker vrij en kon ik van alles doen. En omdat ik ‘zuster’ was vond iedereen het nog geweldig ook. Jaren heb ik in de zorg gewerkt, mijn kraam-aantekening gehaald en wijkverpleegkundige geweest. Ook heb ik als voorlichtster bij het Integraal Kankercentrum gewerkt. Toen we begin dertig waren gingen Harm Albert en ik ontwikkelingswerk doen in Mozambique, in Zuidoost-Afrika. Harm Albert in de watersector en ik aan de opleiding voor verpleegkundigen. Na 4 jaar vlogen we weer terug met twee jonge zonen.

In Nederland nestelden we ons eerst 10 jaar in Pijnacker voordat we naar Amersfoort verhuisden. Daar wonen we nu alweer 18 jaar. Omdat ons stukje Hogeweg onder Amersfoort valt, gingen we eerst naar de gemeente waar wij officieel bij hoorden: de Opstandingskerk op het Euterpeplein. Op die plek staat nu een Nettorama, en omdat je op zondag geen boodschappen mag doen, zijn we in onze zoektocht naar een nieuwe gemeente terechtgekomen in de Eshof. Daar zijn we enorm blij mee. Een gemeente die vrijzinnig genoeg voor ons is. In Amersfoort ging ik werken in het Meander MC, dat heb ik 10 jaar gedaan. Onder andere op de afdeling oncologie, als senior verpleegkundige in Baarn en als mediator bij klachten. Wat ik geweldig vond was mijn werk in de commissie ethiek. In die tijd studeerde ik Ethiek in de Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit waar ik onder andere les kreeg van Paul van Tongeren. Het utilisme spreekt me erg aan: zoveel mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen. Dat betekent dappere keuzes durven maken. Niet de kool én de geit sparen omdat die anders samen ten onder zullen gaan.

Omdat mijn honger naar kennis doorging, studeerde ik 4 jaar psychotherapie in de Transactionele Analyse (TA) en EFT relatietherapie, waarna ik 5 jaar een eigen praktijk als psychosociaal therapeut en relatietherapeut had. In de TA denken we vanuit het model: Ik ben OK, jij bent OK. Een levenshouding die ik deel. Het betekent dat je ’s morgens in de spiegel liefdevol naar jezelf mag kijken als naar het gelaat van God. Want dat draag je in je. En kijk mensen maar eens liefdevol in de ogen, daar is God.

In de EFT zoeken we naar het verlangen en de behoeftes die ten grondslag liggen aan ons handelen. Vaak ken je die niet eens van jezelf, laat staan van de ander. En dan heb ik het niet over de behoefte van een nieuwe trui willen of een mooier huis, maar de behoefte gezien te worden en er te mogen zijn. Daarnaast weten de meesten van jullie wel dat ik al tientallen jaren dichter ben. Zoeken naar de juiste woorden geeft mij energie, regels met veel ruimte er omheen om na te denken. Ik wil graag nog heel lang doorgaan met het maken van poëzie, kunst en schoonheid.

Al met al heb ik in mijn leven al een hele reis afgelegd, letterlijk en figuurlijk. Ik geloof dat er een hogere kracht, macht (noem het voor mijn part God) aanwezig is die mij kent. Soms kan ik daar nog wel bang voor zijn. Maar als ik mij goed voel en de zon zie schijnen, ervaar ik een innerlijk vertrouwen dat het allemaal zin heeft. Welke zin? Geen idee. Dat snappen kunnen we als mens gewoon niet. Daar heb ik mij bij neergelegd. Het leven is een wonderlijke reis, die ik graag maak. En het is ook een klus, lieve mensen. Verwacht niet elke dag rozen op je pad, maar blijf ze planten. Ook al prik je je aan de doornen en werk je je rot om ze water te geven. Tot 12 april!

Jantine Dijkstra

Alain Verheij te gast in de Eshof



‘Het koninkrijk van God ervaren. Jezus liet ons een glimp zien door zijn wonderen’

Alain Verheij sprak op uitnodiging van BRIES en het Pastoraat in de Eshof over zijn boek ‘De zin van ziekte.’

De bekende theoloog, schrijver, spreker en columnist belichtte het fenomeen ziekte in de breedste zin van het woord en betrok een aantal Bijbelverhalen in zijn betoog. Samen op zoek gaan naar verhalen over ziekte en genezing. Wat betekent ziek zijn en kan dit een spirituele diepte en betekenis in zich dragen?

Het werd een boeiende avond voor de vele belangstellenden.

De vragen

De belangrijkste vragen in zijn presentatie waren: hoe gaan we om met ziekte? Hoe praten we erover? Op welke wijze zoeken we naar genezing? Wat is de zin en betekenis hiervan? Ouderling Nanno Vlaanderen heette de spreker en de aanwezigen welkom. De avond is georganiseerd door het Pastoraat en BRIES, om kennis te maken met een zwaar thema in de lijdensweken. Verheij is een verhalenverteller en kreeg als kind al vroeg te maken met ziekte. Zijn moeder was chronisch ziek en dat had een geweldige impact in het gezin. In een viertal Bijbelverhalen belichtte hij de problematiek van de zieken en het optreden van Jezus. Daarna ging hij in discussie met de zaal.

Vier Bijbelverhalen

In het land van de Gerasénen Marcus 5: 1-20 en Lucas 8 : 26-39 heeft Jezus een ontmoeting met een bezetene en hij ging met hem een gesprek aan. De man werd gekweld door demonen. In die tijd werden zieke mensen geweerd in de samenleving. Een grote kudde varkens werd daar gehoed en de demonen vroegen: ‘Zend ons in de zwijnen’, hetgeen geschiedde. De dieren stormden de helling af de zee in en verdronken. De bezetene werd bevrijd van de onreine geesten.

In Johannes 5: 1-18 staat het verhaal dat Jezus een man geneest die al 38 jaar verlamd is. Deze ligt bij het badwater van Bethesda in Jeruzalem te wachten tot het water bewoog. Wie er dan het eerst in kwam, werd gezond.

Jezus spreekt de man aan en geneest hem met de woorden: ‘Sta op, neem uw matras mee en loop.’ Het wonder gebeurde op Sabbat en dat leidde tot een conflict met Joodse leiders. Het verhaal van Jezus die een verlamde man geneest, die door vier vrienden door het dak wordt neergelaten, is een bekend wonder dat beschreven staat in Marcus 2: 1-12. De man is blind vanaf zijn geboorte. Jezus genas hem door modder (speeksel met aarde) op zijn ogen te smeren en hem te laten wassen in de vijver van Siloam. Ook dat was op Sabbat en er ontstaat een felle discussie, zo staat in Johannes 9.

De juiste vragen stellen

Het opvallende is dat Jezus vragen stelt. Het is een moment om contact te maken. In het pastoraat is het vaak moeilijk om de juiste vragen te stellen. Van belang is, volgens Verheij, te vragen hoe het **op dit moment** met iemand gaat. En vooral te luisteren naar de antwoorden. Verheij koos vier verhalen, met vier verschillende ziektes. In Nederland zijn ruim tien miljoen mensen chronisch ziek. ‘Vroeg of laat worden we allemaal ziek. Maar zo universeel als ziekte is, zo lastig kan het zijn om erover te praten. We zijn bang voor ziekte, begrijpen niet wat de ander overkomt en kunnen maar lastig uitleggen waar we zelf aan lijden. Een pasklaar antwoord heb ik niet, maar het is belangrijk manieren te vinden om ermee om te gaan. De mensen in de Bijbel leefden op een andere manier met ziekte dan wij,’ aldus de spreker.

Een ander mens worden

Ziekte is geen straf van God. Er zijn mensen die zeggen: ‘Als je maar gelooft, word je wel beter.’ Natuurlijk gebeuren er wonderen, die wij niet kunnen verklaren. Er zijn behandelingen die aanslaan of mensen die op wonderbaarlijke wijze genezen. Wees trots op al het goede dat je is gegeven. Ervaar het als een geschenk. Ontvang het en geef het door. In de ontmoeting met Jezus word je een ander mens. De zin van ziek zijn, is God beter te leren kennen. Stem je antenne op Hem af. Dat is een spirituele ervaring, Gods Koninkrijk ervaren. In het ziekteproces kun je mooie ervaringen delen, daardoor word je een ander mens. Een zieke heeft niets aan een kaartje met daarop een zalvende tekst, maar behoefte aan mensen die aanwezig willen zijn,’ aldus Alain Verheij. Een bekende uitspraak is: ‘Midden in de winter ontdekte ik dat er een zomer in mij huisde. Anders gezegd: het gaat om innerlijke kracht en veerkracht.’

Alex Hollestelle

AUTODIENST APRIL



Frans Hanse

Ruilkast aan de Veenwal "Geef en neem!"



In aansluiting op de zeer geslaagde actie voor de Voedselbank Nijkerk van de afgelopen maand willen wij graag meer bekendheid geven aan de Ruilkast aan de Veenwal.

Deze Ruilkast staat er nu al een aantal jaren en wordt door een paar vrijwilligers met heel veel passie gerund. Het idee is simpel: mensen die iets over hebben brengen spullen naar de Ruilkast, mensen die iets tekortkomen kunnen het daar halen. Dat past toch prachtig bij de principes van de Eshof: omzien naar elkaar, en duurzaamheid!

Wij als Diaconie van de Eshof ondersteunen de Ruilkast van harte, onder andere financieel. Daarnaast zijn er nog andere donateurs, en plaatselijke ondernemers die regelmatig spullen gratis of met korting inbrengen. Ook de Voedselbank Nijkerk levert iedere twee weken 4 volle kratten aan. Dus: een prachtig initiatief dat voorziet in een grote behoefte!

Wat kunt u doen?

We nodigen u van harte uit om eens een kijkje te nemen, en om gedurende het jaar zaken die u kunt missen (met name voedsel en hygiëneproducten) in te leveren. Net als bij de Voedselbankactie! En uiteraard kunt u ook zaken die u tekortkomt, meenemen. Zeg het voort!



De Ruilkast staat pal naast de Eshoftuin aan de Veenwal.

*Namens de Eshof Diaconie,
Jan Willem van Bree*

1e Collectes april 2026



Goede Vrijdag 3 april 2026 St. Hulpdienst Hoevelaken

De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit een initiatief van kerkelijke en maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de inwoners van Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt enorm gewaardeerd.

Paasnacht, zaterdag 4 april 2026 Kerk in actie Actualiteit



Vrede in het Midden-Oosten lijkt vaak ver weg. Toch blijven we hopen op een betere toekomst. Lokale kerken spelen hierbij een cruciale rol. Kerk in Actie ondersteunt hen bij noodhulp, bestaanszekerheid en vredesopbouw. Steun de kerk in het Midden-Oosten en bouw mee aan vrede!

Dankt voor je gift!

1e Paasdag, zondag 5 april 2026 Stichting Moederzorg

Saskia van 't Veer komt in haar werk als kraamverzorgster regelmatig bij gezinnen waar een kind in armoede geboren wordt. Daarom besloot zij te willen helpen en is Stichting Moederzorg (SMZ) opgericht. Wat Saskia o.a. aantreft zijn kapotte, onveilige tweedehands spullen zoals bedjes, kindwagens en boxen, beschimmelde matrasjes, geen of te weinig lakentjes, dekentjes, handdoeken, bevallingsbenodigdheden etc. Ook doneert de stichting met enige regelmaat luiers aan de Voedselbank Amersfoort. Help je mee moeders financieel te steunen zodat zij beter voor hun kinderen kunnen zorgen?

Zondag 12 april 2026 Nijkerks Diaconaal beraad / vakantieproject



Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerking tussen de verschillende diaconieën van gemeente Nijkerk met als doel elkaar te versterken. Het NDB heeft bijvoorbeeld mensen opgeleid tot schuldhulpmaatje en die hebben wij al een aantal keren dankbaar in moeten zetten voor gezinnen in Hoevelaken. Ook organiseert het NDB jaarlijks het vakantieproject om gezinnen, alleenstaande ouders met kinderen, mantelzorgers en andere mensen met een kleine beurs, even uit hun omgeving weg te halen. >>>>>>>

Mensen kunnen dan even lekker genieten, zonder acute zorg, en kinderen kunnen weer even kind zijn.

Daarnaast deelt het NDB ieder jaar verrassingspakketten uit via de voedselbank en vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking te houden is uw bijdrage zeer welkom! Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij de diaconie.

Zondag 19 april 2026 **Stichting Moederzorg** [zie de tekst bij 5 april 2026]

Zondag 26 april 2026 **Kerk in Actie / ZWO**

Collecte: damestoilet Queen of Peace Highschool

Queen of Peace Highschool is inmiddels een goed draaiende middelbare school. Mede met hulp van de Eshof heeft de school zijn faciliteiten kunnen uitbreiden. Inmiddels zijn er volwaardige leslokalen voor de leerjaren S1-S6, is er een multifunctionele ruimte en een laboratorium en mogen ze zelfs hun eigen studenten examineren. Onder leiding van Philomena krijgen jongeren uit de lokale gemeenschap een kans op een betere toekomst, voor zichzelf en hun families.



Toiletgebouw van de dames

Tijdens de start van Queen of Peace Highschool in 2013 is in eerste instantie één leslokaal gebouwd, met daaraan vast een toiletgebouw. Dit toiletgebouw was tijdelijk... Na ruim tien jaar dienst is het toilet verzakt en niet meer veilig te betreden. Het is het enige damestoilet; de jongens hebben een ander toiletgebouw. Dat toiletgebouw voor beiden gebruiken is zeer onwenselijk in de Ugandese setting.

De hulpvraag

Philomena heeft gevraagd of de Eshof kan helpen om een nieuw toiletgebouw te realiseren. De totale kosten bedragen ca. €11.000,-. De ZWO heeft zich gerealiseerd dat we dit niet in zijn geheel kunnen opbrengen en hebben de stichting Livingstone gevraagd of zij mee willen sparen. Via hun fondswerving is inmiddels al ruim €5000,- binnen. Een voorbeeld dat samenwerking meer mogelijk kan maken. De ZWO vraagt met deze collecte een bijdrage van u voor de bouw van het toiletgebouw. Alvast bedankt voor uw gift!

Herman Julsing

Gastpredikanten in april en begin mei



Op 19 april gaat Dr. Dick van Arkel voor.

Dick van Arkel is geen onbekende in 'de Eshof'. Als predikant van de Ichthuskerk in Voorthuizen was Dick een aantal jaren consulent in 'de Eshof' na het overlijden van Dirk

Monshouwer in 2000. Dick nam zijn consulentchap zeer serieus. Hij stond de kerkenraad met raad en daad bij en ging regelmatig voor in kerkdiensten.

Na zijn vertrek naar Castricum zijn we hem een beetje uit het oog verloren. Vanaf november 2019 is Dick interim predikant in dienst van de Protestantse Kerk. In die functie komen zijn kwaliteiten als ondersteuner van kerkelijke gemeenten volop tot zijn recht. Met zijn vrouw Heleen en drie kinderen woont Dick in Leusden. Zo kwam hij ook weer in beeld bij 'de Eshof' en gaat hij elk jaar één of twee keer voor.



Op 3 mei is Dr. Gert Landman uit de Bilt onze gastpredikant.

Gert is al een aantal jaren onze vaste gastpredikant. Gert was tot zijn emeritaat in juli 2016 verbonden aan de Immanuelkerk en later aan de Opstandingskerk in de Bilt.

Naast zijn predikantswerk is hij zich speciaal blijven bezig-houden met liturgie. Hij promoveerde bij prof. Boendermaker en is als liturgiespecialist al jarenlang een van de liturgie- adviseurs van de PKN.

Gert heeft als lid van de redactie meegewerkt aan het nieuwe liedboek. Een aantal liederen uit het liedboek is door hem vertaald, o.a. het overbekende lied 416, maar ook de liederen 150a, 378, 837 en 973. Hij is tekstdichter van o.a. de liederen 218 en 326 en van lied 964 tekent hij naast de tekst ook voor de melodie.

Gert is een veelzijdig man die veel publicaties op zijn naam heeft staan over liturgie(vernieuwing) maar ook over 'rituelen en symbolen' in de kerk. Hij was als Ierlandkenner ook onze adviseur van de oecumenische reis naar Ierland in 2018.

Frits Harmsen

Presentaties Linda de Wals en Niels Hoofdman in de Eshof

BRIES organiseerde in maart een avond in het teken van Irak (de bestrijding van drugs) en het conflict Israel en Palestina.



Linda de Wals hield een boeiend verhaal in de Eshof. Ze werkte als politievrouw 18 maanden als strategisch adviseur met internationale collega's: samen zoeken naar verbinding tussen Irak en Europa. Geen eenvoudige opgave. Ze ging op missie naar Irak om in Bagdad te werken aan een goed drugsbeleid. Dat deed zij in het

Anti Maffia Team en in de Europese Advies Missie.

Na een politieopleiding in Harlingen werkte zij een aantal jaren als agent op straat. Intern solliciteerde zij naar hogere functies binnen het politieapparaat en ze kreeg daardoor een brede kijk op de organisatie. Uiteindelijk kwam er een baan in zicht om naar het buitenland te worden uitgezonden. Het werd Irak, een land met veel conflicten en recente oorlogen. Linda ging deze uitdaging aan in de hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld. Geen gemakkelijke taak: wennen aan een andere cultuur, je niet vrij kunnen bewegen, veiligheidsmaatregelen in acht nemen: een kogelwerend vest en een helm dragen, je altijd in een konvooi verplaatsen met gewapende bewakers en in een beveiligd hotel wonen. Een land waarin vrouwen geen volwaardige positie hebben in een mannenwereld. Alles bij elkaar was dat best even wennen.

De weg voorwaarts

Aan de hand van een aantal sheets en foto's vertelde Linda haar bevindingen vanuit haar eigen beleving: 'Een gevaarlijke omgeving om in te werken: Irakezen trainen in het opsporen van drugs. Het was hard werken en lange dagen maken in een gebied met slechte luchtkwaliteit. Werken met veel nationaliteiten en culturen. Wat doe je wel en wat niet? Je oriënteren, aansluiting zoeken, het gemeenschappelijk belang in het oog houden, evalueren. Kortom: de weg voorwaarts in het oog houden. Op deze wijze overzicht krijgen in activiteiten, die al in gang waren gezet en zorgdragen voor aanvullende zaken. Verbinding en gedeelde belangen stonden voorop. Eyeopeners zoeken om de drugs te kunnen bestrijden: onder andere speurhonden trainen, hondenbegeleiders invliegen, Irakezen informeren en veel afstemmen.'

De politievrouw zegt: 'Ook vrouwen werden toegelaten om politiewerk te verrichten. Slecht een klein percentage werkt bij de Iraakse politie. Er is veel corruptie in Irak en het is lastig om het drugsprobleem grondig aan te pakken. Natuurlijk focussen we ons ook op mensenrechten en gender. We willen dat bespreekbaar maken.'

Stokje overdragen

Na anderhalf jaar was het tijd om het stokje over te dragen. Het zaadje is geplant en dingen gaan in de goede richting. Een collega nam haar werk over. Als vrouw functioneren in een dominante mannenmaatschappij viel niet altijd mee. Maar ik was wel 'One of the guys,' zo besluit Linda haar presentatie.

Conflict Israël en Palestina

'Hoe kijk je tegen de situatie aan?' 'Onze missie heeft zeker impact in de bezette gebieden.'



Niels Hoofdman heeft van 2024-2025 meegedaan aan een missie in Palestijnse gebieden (West Bank) om een actieve bijdrage te leveren aan trainingen voor Palestijnse politieagenten.

In artikel 90 van de Nederlandse Grondwet staat dat Nederland de ontwikkeling van de internationale rechtsorde moet bevorderen. Wereldwijd heeft Nederland meegedaan aan diverse missies. Als Senior Police Advisor heeft Niels een bijdrage kunnen leveren. Vooraf aan zijn taak volgden diverse trainingen, zodat hij goed voorbereid werd op zijn taak in het Team Internationale Politie Uitzendingen. Niels trainde en adviseerde de Palestijnse politie op de bezette Westelijke Jordaanoever: een goed functionerende politie en een rechtstaat op weg naar een Tweestaten-oplossing is het doel waaraan de Europese Unie blijft vasthouden. Dat betekent dat politieadviseurs een grote verantwoordelijkheid dragen. In het Arabische gedeelte komen verschillende religies samen en de spanning is voelbaar. We spreken dan ook van een Israëliisch-Palestijns conflict.

Een stukje geschiedenis

Dat conflict speelt niet alleen nu. We moeten terug naar het einde van de Eerste Wereldoorlog: de Balfour-Verklaring, waarin staat dat de Britse regering positief staat tegenover de stichting van Palestina van een nationaal thuis voor het volk van de Joden en haar uiterste best zal doen het voornemen mogelijk te maken. Het Britse mandaat over Palestina, verleend door de Volkenbond, eindigde in 1948, wat direct leidde tot de oprichting van de staat Israël.

Het zou een complexe en gewelddadige geschiedenis worden. Israël en de Palestijnen in een voortdurende strijd om het bestaansrecht. Buurlanden vielen Israël aan, maar het resulteerde in een overwinning voor Israël, dat het grondgebied uitbreidde. In 1967 volgde de Zesdaagse oorlog: een gewapend conflict tussen Israël en enkele Arabische landen.

De oorlog eindigde in het voordeel van Israël. Steeds meer Palestijnse gebieden werden bezet en er volgden regelmatig uitbarstingen van geweld. Joodse kolonisten gingen nederzettingen bouwen op de Westelijke Jordaanoever. Dat betekende dat de Palestijnen verjaagd werden. Op 7 oktober 2023 sloeg Hamas ongenadig toe door aanvallen op Joodse nederzettingen, personen en festivalgangers. Het werd een bloedbad en veel Joden werden gegijzeld. De Gazastrook moest het ontgelden. Het Israëlische leger ging over tot bombarderen. Een Tweestaten-oplossing? Netanyahu moet er niet aan denken en zal er alles aan doen om Hamas te vernietigen. Op dit moment geniet hij de steun van president Trump.

Krachtspel Israël en Palestijnen

Palestijnse gebieden zijn verdeeld in 3 zones. Israël heeft de controle: er zijn check points, hoge muren, gewapende Israëlische militairen, weinig bewegingsruimte voor de Palestijnen en veel gevangenen in overbevolkte gevangenissen. Niels Hoofdman werkte samen met collega's aan een plan om veranderingen door te kunnen voeren. 'Het blijft natuurlijk een lastige materie: een krachtspel tussen Israël en de Palestijnen. Op een juiste manier omgaan met je bevoegdheden is erg belangrijk. Zal het ooit beter worden? Wij kiezen geen partij. De situatie lijkt uitzichtloos, maar ik houd hoop op de internationale gemeenschap, die acties ondersteunt en zoekende is naar oplossingen. Onze missie heeft zeker impact in de Palestijnse gebieden,' aldus Niels Hoofdman. Frits Harmsen dankte namens BRIES de beide sprekers voor hun inzet en indrukwekkende verhalen.

Alex Hollestelle



Colofon

Rondom 'de Eshof' is het kerkblad van de Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken. Het blad verschijnt 10 keer per jaar.

De Rondom is in de eerste plaats bestemd voor de leden van de kerkelijke gemeente en daarnaast voor een ieder die kennis wil nemen van de activiteiten binnen 'de Eshof'. De Rondom voorziet de lezer van algemene informatie over het gemeentelven en is tevens een platform voor gemeenteleden om zaken betreffende kerk en geloof te delen.

Redactie

Inge Pic, Ad Ritmeester, Herman Wieser en Jan van de Kuilen



Kopij inleveren bij: rondomdeeshof@gmail.com

Inleverdata

De inleverdatum voor het meinummer is:

dinsdag 28 april 2026.

De inleverdatum voor het juninumnummer is:

dinsdag 26 mei 2026.

Distributie

Annie en Frans Hanse

Ondersteunt u het kerkblad al?

De Rondom wordt bekostigd uit giften van de lezers. Uw gift is welkom op IBAN: NL03 RABO 0373735375

t.n.v. Prot. Gemeente 'de Eshof' Rondom

Wij vragen een bijdrage van € 30,- voor de gedrukte Rondom (optioneel inclusief digitale versie).

Als u alléén de digitale Rondom wilt ontvangen vragen wij een bijdrage van € 7,50.

Wilt u de Rondom ook digitaal of alleen digitaal ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar:

digitale.rondom@gmail.com

Stelt u geen prijs op de Rondom, geef dat dan a.u.b. door aan digitale.rondom@gmail.com

We verwijderen dan uw adres uit het bezorgbestand.

Rondom op de website

Op de website van 'de Eshof', www.pgdeeshof.nl is een kleurenversie van de Rondom beschikbaar. Hierin zijn echter de privacygevoelige delen weggelaten.

Eshof Nieuwsbrief

Hierin informeren we u wekelijks over alles met betrekking tot de kerkdiensten en de activiteiten in de Eshof voor die week. Wilt u ook graag de nieuwsbrief ontvangen?

Geef u op bij: nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Hij was niet het schaap dat zich mak ter slachting liet leiden, hij was niet stom - hij werd geslagen, maar niet met stomheid. Hij sprak en Hij deed, Hij leefde zijn roeping, Hij deed zijn naam alle eer aan - De Heer redt. Hij was een wandelende ergernis voor iedereen die onophoudelijk en vanzelfsprekend ándere redders aanprijst - meer op comfort en sociaal gemak gericht. Hij was een mens van vlees en bloed tegenover alle bloedeloze verhaaltjes van de spraak- en opiniemakers, Hij was een hardnekkig debater, die de aanpassers de wacht aanzegde, Hij was er een die oude verhalen nieuw leven inblies - die wars was van de ook toen al aangeprezen eigentijdsigheden, die inging tegen het gebabbel en geprevel van al wie de godsdienst vooral gezellig willen houden. Hij stelde aan de kaak, hoe de heilzame heibel van Thora en profeten gebreideld werd, ingebed in een systeem van regels en voorschriften. Hij was geen rabiante revolutionair, geen hemelbestormer. Integendeel - het verhaal wil gaandeweg dat Hij daar nu juist vandaan kwam: Hij was een aardebestormer. Hij was geen opstandeling met weinig anders in de aanbieding dan de vertwijfelde moed der wanhoop. Hij verkocht geen luchtkastelen, maar prees het Woord van de Eeuwige aan als een huis om in te wonen. Hij schopte niet tegen heilige huisjes - Hij wees er alleen op, dat sommige huizen niet zo heilig zijn als ze zich voordoen. Hij spiegelde geen heilstaat voor, Hij hoedde zich ervoor een volkstriebuun te zijn, een populist die niets anders in zijn mars heeft dan een perfect gevoel voor wat de mensen willen horen. Hij had zijn wijsheid niet 'uit de hoge', maar uit de diepte van het Woord, de Schriften van Mozes en de profeten.

Hij was geen godenzoon - dat waren de spelers van Ajax, in lang vervlogen tijden. Hij was mensenzoon, Hij was Gods 'zoon' (zoals ook Israël genoemd wordt), dat wil zeggen de zoon van de Heer van Israel, die zichzelf bij voorkeur niet met 'god' laat aanspreken. Want 'god' te zijn, dat kan iedereen wel zeggen - en dat doen ze dan ook. Gods zoon - nou ja, zelf was hij daar niet zo stellig over, en dat is maar goed ook. Als mensen daar iets over vroegen of veronderstelden, was Hij zijn tijd ver vooruit en lijkt Hij ons met zijn antwoord rakelings modern nabij: 'dat zeg jij - wat vind je er zelf van?' Hij was ook een 'bar mitswa', een kind van het gebod, zoon van het Woord. Hij was verre van heilig, Hij was vooral voor velen hinderlijk. Zijn zachtmoedigheid irriteerde de hoogmoedigen tot op het bot. Zijn nederigheid was een aanklacht tegen de zelfgenoegzaamheid van bazen en bovenbazen. Hij stond aan de kant van al wie opzijgezet worden: armen, zieken, gevangenen, doven en blinden, sprakelozen - Hij gaf ze stem, Hij gaf ze een gezicht, Hij zette ze in het licht.

Hoe Hij was en hoe Hij deed, wat Hij zei, deed en doet mensen vroeger of later vaak de das om. Tot op de dag van vandaag. En ze déden hem de das om, die mensen, ze ruimden hem uit de weg - dat is helaas eerder regel dan uitzondering. Bij ons misschien tegenwoordig wat minder, maar een paar honderd kilometer hier vandaan is dat de praktijk. Ze zetten hem te kijk, hoewel hij zich nooit verborgen had gehouden. Ze bespotten hem, sloegen hem, nagelden hem op een kruis, stelden hem terecht.

Wie het vaarwater van de autoriteiten betwist, komt met ze in aanvaring - zij weten wel raad met zelfs de allerbescheidenste en allerredelijkste critici: ze organiseren de volkswuede, de haat, ze regelen de rechtspraak, betalen de demonstranten, schrijven de vonnissen alvast in het vooruit, stellen de strafmaat vast. Zij hebben alles en iedereen in de hand - zij hebben de regie, hun regels zijn de norm, hun woord is wet, hun wet geldt. Hun recht gaat voor genade. Hun norm is eigenbelang en zelfbehoud, hun regel is die der onbarmhartigheid. Ook onder de zon van pak 'em beet het jaar 33 was er niets nieuws onder de zon, ook toen gingen de dingen zoals ze moesten gaan. De hand van stadhouder Pilatus waste die van de religieuze bazen en omgekeerd - zo regelen zij dat al eeuwen onder elkaar. Jij houdt ze arm, ik houd ze dom - zeggen ze naar het schijnt, met een goed glas erbij - en een dikke sigaar, toen dat nog mocht. Hogere belangen - en dan hebben mindere mensen altijd het nakijken. Dat hebben ze geprobeerd met Jezus, - nóg een stomgeslagen mond - die z'n naam tegen had: de Heer redt. Wat denkt zo'n man wel? Maar Hij blijkt zijn naam ook méé te hebben gehad: 'god' redt inderdaad. Niet altijd meteen, niet altijd letterlijk. Maar wél in dit verhaal, dat niet ophoudt hoop te geven wie zonder hoop is. En te verontrusten wie nu juist van die hoop niet gediend zijn. Jezus - de Heer redt - heeft zich niet neergelegd bij hoe de dingen nu eenmaal horen te zijn en te gaan. Hij is niet een ván ons, hij is niet als wij - hij is mens mét ons. Daar hebben Pilatus en zijn maten zich in vergist. Jezus heeft hun vonnis ondergaan maar heeft zich er niet bij neergelegd. Hij wilde niet zichzelf redden, maar de wereld wel - naar men zegt. Liever zo dan andersom: er zijn er genoeg die alleen op hun eigen redding uit zijn, ook als de wereld eraan onderdoor gaat. Hij heeft gedaan zoals Hij heeft bestaan: Hij is opgestaan tegen het blinde lot, hij is opgewekt. Weg uit de dood. Zijn naam is waargemaakt: de Heer redt. Vraag mij niet hoe - maar hij is gebleven, hij is ons bijgebleven, hij valt na te lezen, hij is er om na te leven.

Gerben H. Westra

(in: 'Ontmoeten op de Veluwe' - maart 2026 nummer 1)

Lezing: Geloof en Wetenschap

BRIES organiseert op maandag 20 april om 15.00 uur in de Eshof een bijeenkomst over GELOOF EN WETENSCHAP verzorgd door Wilko Emmens



Wilko schrijft daar het volgende over: ‘Geloof en Wetenschap’ is een beladen onderwerp. Dat komt omdat veel mensen de overtuiging hebben dat Geloof en Wetenschap tegenover elkaar staan. Het zou beter zijn om te spreken van ‘Geloof of Wetenschap’. Maar in feite gaat het daar helemaal niet om. De kernvraag is: hoe moet (beter: kun) je de Bijbel lezen,

letterlijk of niet (met allerlei nuances daartussen)? Nu kom ik zelf uit een reformatorisch milieu en heb thuis geleerd om de Bijbel letterlijk te lezen. Maar ik kwam er al snel achter dat dat niet kan, je struikelt over te veel tegenstrijdigheden. Een discussie daarover bij ons thuis was onmogelijk.

Maar ik ben wel een rasechte bèta-wetenschapper en rationalist pur sang. Ik zal in de presentatie uitleggen hoe ik in de loop der jaren mezelf geleerd heb om de Bijbel te lezen, met de nodige achtergrondinformatie (en met een verrassing aan het eind). Let op, dit is een persoonlijk verhaal, en niemand hoeft het daarmee eens te zijn, ik ben geen theoloog. Ik vertel het neutraal zonder iemand te kwetsen. Ik hoop alleen met mijn verhaal anderen te helpen die mogelijk nog moeite hebben met dit onderwerp. Of gewoon om de nieuwsgierigheid te bevredigen. En overduidelijk: de Bijbelse verhalen zijn geen sprookjes. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat de Bijbelschrijvers consciëntieus hebben gehandeld. Alleen, zij waren mensen, en dus met beperkingen.

Ik sluit aan bij een uitspraak van de bekende theoloog Gijsbert van den Brink: ‘Wetenschap is geen vijand van het geloof’.

Wie is Wilko Emmens?

Ik ben in 1949 geboren in Nieuw-Amsterdam (Drenthe), maar we zijn vaak verhuisd. Na het voltooien van de HBS in Assen ben ik in 1966 gestart met een studie natuurkunde aan de Rijks Universiteit Groningen, deze heb ik in 1975 voltooid in de Technische Natuurkunde. Daarna heb ik steeds als wetenschappelijk onderzoeker gewerkt, vanaf 1980 bij Hoogovens in IJmuiden. Dat werk heeft geleid tot een promotie in 1997 aan de Universiteit Twente in de Technische Wetenschappen.

Ik ben in 2011 met pensioen gegaan. Toen kwam ik op het idee om alle overwegingen over geloofszaken die ik al eens had bedacht op papier te zetten, en dat is in de loop der jaren een aardig boekwerk geworden. Het onderhavige onderwerp is daar maar een heel klein stukje van. Mijn vrouw Sjoeke en ik zijn in 1978 getrouwd. We hebben 2 kinderen (1985 en 1987), en 2 kleinkinderen (2019 en 2020).'

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om het verhaal van Wilko te horen en met hem in gesprek te gaan.

Wanneer: maandag 20 april

Waar: de Eshof

Tijd: 15.00 uur

De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Koffie en thee staan klaar.

*Namens de commissie BRIES,
Frits Harmsen*

OPROEP BLOEMENFONDS

Hallo mede-gemeenteleden,

Hier is weer het jaarlijkse digitale enveloppe voor uw bijdrage aan de bloemen. We hebben de maand april weer mogen halen. Met verdriet en pijn en zorgen, ongetwijfeld, het afgelopen jaar. Maar ook met vreugde en plezier. En ook hebben we weer heel veel mensen mogen ondersteunen, feliciteren en gewoon omdat het soms nodig was en is. Maar... daar is ook geldelijke ondersteuning van ons allen hard bij nodig. Daarom weer deze oproep om met gulle hand te geven, zodat we ook het komende jaar weer heel veel mensen blij kunnen en mogen maken. In goede, maar zeker ook vervelende tijden.

Het kan met de QR-code hieronder, maar mag ook overgemaakt worden op NL 66 RABO 0302 2138 013 t.n.v. PG de Eshof inzake bloemenfonds. Alvast dank!

Joke van der Klok

Scan de QR-code om te betalen voor
Bloemenfonds.

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 22 maart 2028.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=iVdPWHNsQc2uzR4k6WSTTA>

Eindrapport

"Toekomst Eshof-media"

Met een klein groepje, bestaande uit Henry Westein, Nel Stoffelsen, Herman Wieser, Stefan Stitselaar en Frits Harmsen, hebben we nagedacht over de wijze waarop 'de Eshof' met haar leden en de buitenwereld communiceert. De volgende vragen stonden hierbij centraal:

- Is de wijze van communiceren effectief, m.a.w. zijn de diverse media (Rondom, Nieuwsbrief, website) goed op elkaar afgestemd?
- Hoe bereiken we iedereen, vooral de jongeren?
- Op welke wijze kunnen we de kosten beperken?
- Hoe tevreden/ontevreden zijn de lezers van Eshof-media?

Het lezersonderzoek

Om antwoord te krijgen op deze vragen kun je het beste de lezers zelf vragen wat ze ervan vinden. Een lezersonderzoek is daarvoor de oplossing. Zo gezegd, zo gedaan. De schriftelijke enquête is toegevoegd aan het oktobernummer van Rondom en een link naar de digitale versie werd opgenomen in de Nieuwsbrieven van 7, 14 en 21 november 2025. Het kan dus niemand zijn ontgaan.

We hebben digitaal en op papier 95 reacties ontvangen. Dat is 22% van het totaal aantal geadresseerden. De uitkomsten geven een voldoende betrouwbaar beeld.

Het algemene beeld dat uit het lezersonderzoek naar voren komt is dat Rondom zowel qua vormgeving als inhoud breed wordt gewaardeerd. De Nieuwsbrief is een niet meer weg te denken medium en wordt door vrijwel iedereen wekelijks geopend. Ook de website wordt als noodzakelijk gezien, hoewel de meerderheid de website slechts af en toe bezoekt. Wat betreft de sociale media zijn de reacties verdeeld. Ruim 60% vindt dat jongeren via Facebook bereikt moeten worden maar heeft zelf geen Facebook account en is ook niet van plan 'de Eshof' via Facebook te gaan volgen.

Vele kerken gebruiken een kerkapp zoals b.v. 'appostel'. Het college gaat onderzoeken of het gebruik van een kerkapp ook voor ons een nuttige bijdrage kan leveren (of 'een nuttig instrument kan zijn') in de communicatie.

Om dieper in te zoomen op de verschillende media volgt hieronder een uitgebreidere weergave.

Rondom

Meer dan de helft (54%) waardeert Rondom met een cijfer 8. 'Ik kijk altijd uit naar de Rondom', was een van de reacties. De informatie over de eigen gemeente wordt het best gelezen. Minder geïnteresseerd is men in informatie die niets met 'de Eshof' te maken heeft. Over het opnemen van advertenties in Rondom bestaat verdeeldheid. Een kleine meerderheid vindt het geen probleem, maar een grote minderheid (43%) ziet liever geen advertenties in Rondom. Wij denken dat tegenstanders meer uitgesproken zijn dan voorstanders en hebben aanbevolen voorlopig geen advertenties in Rondom op te nemen.

Aanbevolen wordt om het nieuws meer te concentreren in de Nieuwsbrief. Dan gaat het om informatie over de kerkdienst van de eerstvolgende zondag en om activiteiten die de week/weken na het verschijnen van de Nieuwsbrief plaatsvinden. Vaste informatie in Rondom (b.v. de 'Wie-is-Wie?' pagina) wordt verplaatst naar de website. De inhoud van Rondom zal meer gericht worden op beschouwende informatie, interviews, informatie over b.v. exposities, terugblikken op activiteiten. Deze informatie is minder tijdgebonden, dus wij zijn van mening dat de frequentie van Rondom teruggebracht kan worden van tien keer per jaar naar zes keer per jaar. 33% leest Rondom uitsluitend digitaal. Het digitaal lezen zal gepromoot blijven worden, maar de papieren versie zal niet verdwijnen. Ook zal het blad waar mogelijk en wenselijk gemoderniseerd worden door b.v. een ander lettertype of het aanbrengen van kleuraccenten. Het volledig in kleur uitbrengen van de papieren versie is te duur.

Nieuwsbrief

De digitale Nieuwsbrief is niet meer weg te denken. Vrijwel iedereen opent elke week de Nieuwsbrief en 75% leest hem volledig. Van de mogelijkheid om de kaarten digitaal te tekenen maakt 53% af en toe gebruik. 36% tekent de kaarten wekelijks. Bijna de helft maakt af en toe de collecte digitaal over. Wel vindt men dat veel informatie elke week weer terugkomt. Aanbevolen wordt om dit soort informatie te verplaatsen naar de website en in de Nieuwsbrief alleen een link naar de desbetreffende websitepagina op te nemen. Ook wordt aanbevolen om het nieuws - nog meer dan nu gebeurt - op te nemen in de Nieuwsbrief i.p.v. Rondom. Dat geldt b.v. voor de (gast)voorganger voor de komende zondag, het thema van de kerkdienst of andere bijzonderheden. De Nieuwsbrief kan hierdoor wat in omvang toenemen, maar dat accepteren we.

Bij elke Nieuwsbrief wordt als bijlage **de liturgie** voor komende zondag opgenomen. 60% opent wekelijks de liturgie. De liturgie wordt zelden geprint. Als men van plan is thuis de dienst mee te vieren wordt de liturgie door 4% geprint. De digitale liturgie zal dus blijven bestaan.

Iedereen die zich aansluit bij 'de Eshof' ontvangt op zijn of haar e-mailadres de Nieuwsbrief tenzij aangegeven wordt dat men geen prijs stelt op ontvangst.

Aanbevolen wordt om een 'welkomstbrief' samen te stellen voor iedereen die aangeeft zich te willen aansluiten bij 'de Eshof'. In deze brief komt alles te staan wat men als nieuwkomer moet weten.

Website

Vrijwel unaniem (94%) is men van mening dat de website een noodzakelijk informatiekanaal is. Ondanks dat vrijwel iedereen de website noodzakelijk vindt, bezoekt maar 22% de website regelmatig en 68% af en toe. 10% heeft de website nog nooit bezocht. Bijna de helft (43%) vindt de website gebruikersvriendelijk. Voor 80% voorziet de inhoud in een behoefte.

Een besloten ledenpagina, die alleen toegankelijk is met een inlogcode, wordt door iedereen (100%) belangrijk gevonden. N.B. De mogelijkheid voor een besloten ledenpagina is al op de website aanwezig.

Het blijkt dus dat zij die de website regelmatig bezoeken tevreden zijn over de inhoud en het gebruiksgemak. Maar wij streven ernaar dat de website door veel meer mensen bezocht wordt. Misschien kan de website nog aantrekkelijker worden gepresenteerd. Enkele websitedeskundigen hebben al ideeën geuit op welke wijze dat zou kunnen. We maken graag gebruik van hun kennis en ervaring. De wens om de website te moderniseren wil absoluut niet zeggen dat de huidige website niet voldoet. De redactie, met behulp van technische ondersteuning, heeft veel energie gestoken in het verbeteren van de website. De uitkomsten van de enquête laten dat zien. Om toch meer mensen te bewegen de website te bezoeken is modernisering noodzakelijk.

Facebook

'De Eshof' maakt gebruik van sociale media. Vooral nog blijft dat beperkt tot Facebook. Voor de jeugd is Facebook echter allang een gepasseerd station. Voor de oudere jeugd of de jongere ouderen is Facebook nog wel een aantrekkelijk medium, zo blijkt uit de enquête. 38% heeft een Facebook account en volgt 'de Eshof'. 62% is van mening dat 'de Eshof' de jeugd moet bereiken via sociale media, maar ook een belangrijk deel (38%) vindt dat 'de Eshof' verre moet blijven van sociale media die regelmatig onder een vergrootglas liggen. Het gaat er dus om hoe we de jeugd bij 'de Eshof' kunnen betrekken. We zijn bepaald niet de enige kerk die met deze vraag worstelt. Misschien kunnen we leren van kerken in de omgeving, maar we gaan ook de Eshofjeugd zelf vragen hoe we dit moeten aanpakken.

Display (bij de hoofdingang)

Het was geen onderdeel van het lezersonderzoek, maar sinds enkele maanden is er een display aangebracht naast de hoofdingang. Dit scherm is geschonken door van Straalen Kappers na beëindiging van hun bedrijf. Ook dit scherm maakt onderdeel uit van de communicatiestructuur van 'de Eshof'.

Hoe verder?

De kerkenraad heeft het rapport, de conclusies en de aanbevelingen goedgekeurd. Voor wie geïnteresseerd is in de integrale versie kan daarvoor terecht op de website. Ga naar www.pgdeeshof.nl - klik op 'info' en daarna op 'rapport Eshof-media'.

De groep die dit onderzoek heeft uitgevoerd zal ook de uitvoering van de aanbevelingen begeleiden. We beginnen met aanpassingen die op korte termijn ingevoerd kunnen worden en die ook makkelijk te realiseren zijn. Te denken valt hierbij aan:

- Het op bescheiden wijze moderniseren van Rondom.
- Nieuws voor de komende zondag en weken geleidelijk overbrengen van Rondom naar de Nieuwsbrief, zodat

langzaam maar zeker het onderscheid tussen Nieuwsbrief en Rondom duidelijker wordt.

- De besloten ledenpagina op de website activeren.
- Overbrengen van privacygevoelige informatie naar het besloten gedeelte.
- Overbrengen naar de website van vaste informatie - b.v. over collectemunten - die elke week in de Nieuwsbrief staat.
- Het samenstellen van een welkomstbrief voor nieuwe leden, waarin alle informatie wordt opgenomen die voor hen van belang is.
- We zullen één lid van de kerkenraad vragen als aanspreekpunt te fungeren voor de redactie.
- Onderzoek naar het gebruik van een kerkapp.
- Na de zomer wordt (rekening houdend met lopende afspraken) de frequentie van Rondom teruggebracht naar één keer in de 2 maanden.

Wat gebeurt er op langere termijn?

Er zijn zaken die een wat langere adem nodig hebben om ze voor elkaar te krijgen. Te denken valt hierbij aan:

- Uitbreiden van de redactie met twee of drie enthousiaste leden die enige affiniteit hebben met redactionele werkzaamheden.
- Uiteindelijk toegroeien naar één overkoepelende redactie voor alle Eshof-media.
- Het formeren van een groepje jongeren dat zich onder leiding van een jeugdouderling gaat buigen over de communicatie met jongeren en jongvolwassenen.
- Het werven van een specialist op het gebied van websites voor het begeleiden van de modernisering van de site.

Heb je ideeën, of wil je je kennis en ervaring inzetten om de Eshof-media te verbeteren, laat het weten.

Frits Harmsen



Uitnodiging ZWO en Grace Care Nederland



In de afgelopen periode hebben ZWO en Grace Care NL de samenwerking opgezocht met als resultaat een bezoek aan Grace Home in India. Deze projectreis heeft indruk gemaakt en heeft veel inzicht gegeven in alle ins en outs van Grace Home. Dit willen we graag delen.

Uitnodiging bijeenkomst Grace Home na de dienst op 12 april 2026

In maart zijn Gerwin Duine en zijn zoon Zeger op bezoek geweest bij Grace Home, een boarding school in Delhi (India) waar Stichting Grace Care Nederland zich samen met De Eshof al jarenlang voor inzet.

Tijdens hun reis hebben Gerwin en Zeger met eigen ogen gezien hoe het nu gaat met de kinderen en de organisatie. Graag delen zij hun ervaringen, indrukken en beelden met iedereen die betrokken of geïnteresseerd is. Er is ook tijd om elkaar te ontmoeten.

U bent van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen op **zondag 12 april om 11.30 uur**, direct na afloop van de kerkdienst, in de Eshof.

We hopen u daar te ontmoeten!

Groeten van het team ZWO & Grace Care Nederland



